



# OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi  
<http://www.osmanelidae.net>

## KATILIMCI GÜNLÜKLERİ

28 Ağustos - 4 Eylül 2015 Eğitim Dönemi

### GEYİK OBASI

#### 1.Gün- 28.08.2015 Cuma

Türkiye'nin dört bir yanından, Anadolu'nun bağrından kopup gelen doğa sevdalısı 30 meraklı genç Bilecik Öğretmenevi'nde buluştuk ve ardından 3 servis aracıyla Osmaneli Necla Hanım Konağı'na geldik. Burada proje ekibinin katkılarıyla, proje tanıtımı ve tanışma etkinliği samimi ve eğlenceli bir şekilde gerçekleşti. Daha sonra, Osmaneli ilçe merkezinde gezintiler yapıldı; Osmanlı Konağı, Rüstempaşa Camii ve Aya Yorgi kilisesi gördüklerimiz arasındaydı.

Öğle yemeğinden sonra Günören Köyünde ipekböcekçiliği yapan birkaç aileden birinin evini ziyaret ederek ipek böceği kozaları ve ipeği gözlemledik. Köyün tarihi, ipekböcekçiliğinin geçmişi, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi edindik. Doğal kaynak suyundan içtikten sonra Necla Hanım Konağı'na dönüp Osmaneli'nin tarihi evlerini yakından inceledik. Necla Hanım Konağı'nda akşam yemeği ile günü sonlandırarak Bilecik Öğretmenevi'ne döndük.

#### 2.Gün-29.08.2015 Cumartesi

Sabah 08.00'de uyanarak öğretmenevinin müthiş kahvaltısına katıldık. Saat 09.15'te servislere binerek Osmaneli ilçesine gittik. Seyirtepe isimli bir tepeye çıktık, Peyzaj mimarı Aslı Hocamız bize orada çok önemli bilgiler verdi. Peyzaj hakkında bilgi edindik. Burada obalara ayrılmamız söylendi. Ayrılıp strüktür çizdik. Çizim yaparken çok eğlendik. Mutlu ağaçlar bile çizdik... Daha sonra yola çıktık. Fidanlığa gittik, burada Tagi Hocamız bize fidanları anlatırken, İdris Hocamız da bizimle

deneyimlerini paylaştı. Fidanlarla ilgili bilgiler verildi. Alpin, Orjin gibi kavramları öğrendik.

Sonra, Nejla Hanım Konağına giderek öğle yemeği yedik. Saat 14.00'de kamp alanına gitmek üzere yola çıktık. Yüksek dağları aşarak kamp alanına vardık. Geldiğimizde bomboş bir okul bahçesiyle karşılaştık. Çadır kurma anlatıldı, uyku tulumları tanıtıldı. Malzemeler teslim edildi. Daha sonra kamp kuracağımız alandaki taşları temizlemek için drama etkinliği yaptık. Ayakkabı ve çoraplarımızı çıkarıp çıplak zeminde yürüdük. Çadırları kurduk ve yerleştik.

Daha sonra toplanıp akşam yemeği için malzemelerimizi teslim aldık. Yemek menümüz köfte ve salataydı. Yemek yaparken epey zorlandık, ama çok eğlendik. Daha sonra çaylarımızı közümüze koyduk, yemekten sonra çay keyfi yaptık. Sırada ilk yardım eğitimi vardı. Gaziantep'ten gelen hocamız bize ilk yardım eğitimini aktardı. Eğitim sırasında izlediğimiz videolara oldukça güldük. Daha sonra dışarı çıktık, ışıklar kapatıldı ve gökyüzüyle baş başa kaldık. Hocamız yıldızların yerlerini anlattı, sonrasında teleskop ile ay seyredildi. Sohbet eşliğinde ayın kraterleri ve takımyıldızları hakkında konuşuldu. Bir sonraki gün yapılacaklar anlatıldı ve iyi geceler dilendi. Ama sohbetimiz devam etti. Geç uyduk ama zinde uyanacağımızdan emindik.

#### 3.Gün-30.08.2015 Pazar

Sabahın ilk ışıklarıyla, saat 06.30 sularında kalkarak seher yürüyüşüne başladık. 40 dakikalık yürüyüş ve doğa gözlemi yaptık. Obamızın hamarat bayanları ve çalışkan erkeklerinin hünerli elleriyle hazırlanmış



# OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi  
<http://www.osmanelidae.net>

kahvaltımızı yerken gerçekten çok mutluyduk. Bu mutlu kahvaltının ardından seher yürüyüşü analiziyle ilk etkinliğe başlayıp, sonra önceki günden kalan ilk yardım dersiyle devam ettik.

Daha sonrasında belki de doğa eğitiminin en önemli, en ilginç, en şaşırtıcı etkinliği olan tişört boyama etkinliğinin sunumuna geçiş yaptık. Sunum akabinde seher yürüyüşünde topladığımız ve adlarını unuttuğumuz çiçek, ağaç gövdesi parçaları ile suyun ahenkle buluşmasının seyrine daldık. Sürüngenler ile ilgili sunuma doğru yol alırken, bu seyri bırakmak zorunda kaldık. Kertenkele, yılan üzerine izlediğimiz sunumda, kah korktuk, kah şaşırdık ama biz yine de mutluyduk. Sürüngen sunumundan sonra önceden ateşte bırakılan suyun rengine bakarak, doğanın kahverengi olduğu izlenimini uyandıran bir sonuca ulaştığımız olduk. Tatbikî her rengi bir araya getirip karıştırınca tişörtün rengârenk olacağını düşünmemiştik...

Etkinlik arasında karpuz peynir ayrılmaz ikilisinin unutulmaz lezzetine kaptırdık kendimizi. Karpuzdan aldığımız enerjiyle ayaklarımıza tahta bağlayarak yaptığımız yarışmada birinciliği kaptık. Bunun heyecanıyla bir diğer etkinliğe geçerek, yarınki yarışmamızın temellerini oluşturacak olan yaban hayvanı türleri ve kuşlar ile ilgili bilgiler edindik. Günün bombası yemek yarışmamız da bu etkinlikten sonra başladı. Aşırı şekilde yoğunluğun, azmin, takım ruhunun en büyük örneğini sergileyerek menümüzü hazırladık. Gurmelerin ve jürilerin yardımıyla bir puanlama yapıldı. Ancak sonucunu birkaç etkinlik sonra öğrenebildik. Yemeklerimizi afiyetle yedikten sonra, kaplumbağa türü olan *Caretta caretta* ile ilgili sazlı sözlü türkölü bir eğitim aldık. *Caretta caretta*'nın ardından, Akın Hocamızın hünerli elleri ve tarifsiz sesiyle, duygulu, romantik, hüzünlü hislerin bir araya karıştığı, türkölü anlara bıraktık kendimizi. Yarışmamızın sonuçlarını ise bulaşıkları yıkadığımız o meşhur çeşmenin başında öğrendik, 126 puanla ikinci

olmuştuk. Ama olsun biz yine de mutluyduk. Bulaşıklar eşliğinde drama etkinliğine başladık. Grubumuzun en eğlenceli, en sosyal üç neferinin katılımıyla eğlenceli, bol gülmeli drama etkinliğini tamamladık. Kampımızın son gecesinde çiğ köfte partisi ve kamp ateşi etrafında şarkılar eşliğinde geceyi tamamladık.

## 4.Gün-31.08.2015 Pazartesi

Uzayan gecenin sonunda kamp çadırından yeni doğan bir çocuk gibi günün ilk nefesini içimize çektikten sonra, gruplara ayrılıp kendi obamız ile birlikte güneşin izlerini takip edip kuşların, tırtılların ya da kısaca yaban hayatının akımına kapılıp yolculuğumuzu başlatmış olduk. Gözlerimizle dürbünlerimizi bir yaparak doğal hayatın bir parçası olduk...

Arkadaşların sevgilerini kattıkları yemekleri afiyetle yedikten sonra kampı toplamaya başladık biraz üzüntü ile yeni olaylara tanık olabilmenin sevincini de taşıyarak...

Ardından doğayı dinleme etkinliği için aslında insanın kendini dinleyebileceği tepelere doğru kısa ama dolu yolculuğumuza başladık. Bir halka oluşturduk, Evren gibi zengindik, artık her şeyimiz vardı, çünkü biz vardık. Kendini dinlemek ne kadar da tarifsiz bir duygu bunu anladım. Mutluyum... Daha sonra öğretmenevine doğru yolculuğumuz başladı. Herkes derisine işleyen duman kokusunu üzerinden atmak ve dinlenmek için odalarına çekildi. Saat 18.00 civarında aç kurtlar gibi iştahlı olan üyeler ile kısa bir yürüyüşten sonra yemekleri afiyetle yiyip çayımızı içtikten sonra geri döndük.

Bu akşamki etkinliğimiz, kart bulmaca oyunuydu. Oyunumuzu oynayıp doğum günü olan Gamze arkadaşımızın yaş pastasını afiyetle midemize indirdikten sonra, yarına daha dinç uyanmak adına sıcak yataklarımıza geçtik.



# OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi  
<http://www.osmanelidae.net>

## 5.Gün-01.09.2015 Salı

Yine dinç, renkli ve enerjik olarak seher yürüyüşümüzü tamamladık. Güne pozitif başladık. Güzel bir kahvaltının ardından 09.30'da servislere bindik. Rotamızı İznik Gölü civarına çevirdik. Bugün bizi neler bekliyordu, doğa neler fısıldayacaktı merak etmeden duramıyorduk. Serviste yerlerimizi aldık, kendimizi doğaya bıraktık. İlk durağımızda Kuzey Anadolu Fay Hattı hakkında bilgi edindik. İznik segmentinin bu fay hattı üzerinde olduğunu öğrendik.

Haluk Hocamız bu fay hattının aktif olduğunu söyledi, bizleri bilgilendirdi. Tekrar servislere binip yolumuza koyulduk. Yol boyunca şeftali ağaçları, ay çekirdeği tarlaları, ayrıca, asma, böğürtlen, incir, lavanta gibi bitkiler gördük. Üzerine CD asılmış bir bahçe dikkatimizi çekti.

Daha sonra fayın üzerinden geçtik, İznik Gölü'ne kuş bakışı baktık. Sansarak Köyünden geçtik. Köydeki yapılara bir göz attık. Bir tane emme basma tulumba çok hoşumuza gitti. Yolculuk boyunca gözlemlere devam ettik. İnekler, koyunlar, oğlak karşımıza çıktı. Bol bol eğrelti otu gördük. Yükseklerle çıkıldıkça çok fazla zeytin ağaçlarına rastladık. Sonra Gürcülere ait Elmalı Köyünden geçtik. 600-800 rakımı olduğunu öğrendik. Büyükaliç yaylasına ulaştık. Yürüyüş için hazırдық. Çeşmede biraz dinlendik. Göknar ağacının altında serinledik. İbrelere altındaki stoma bandının beyaz olduğu ve bununla diğer türlerden ayırt edebileceğimiz bilgisini edindik. Sarı kantaron gördük, resmini çekmeyi unutmadık tabii... Dağ eriğinin tadına fazla fazla baktık, çok hoşumuza gitti. Kuş gözlemesine çıktık, başımızı göğe çevirip farklı türler aradık.

Öğle yemeği arası verdik. Çevredeki dağ evlerinde güzel kareler yakaladık. Eğrelti otlarına bol bol baktık. Öğrencilerimiz için güzel fotoğraflar çekmeyi de unutmadık. Sarı kantaron hakkında kısa bilgi aldık. Ve derken yürüyüşümüz başladı. Yürüyüş esnasında uymamız gereken kurallar anlatıldı,

bilinçlendik. Doğaya ayak izlerimizi bırakmaya başladık. Doğada bulunan çam türleri hakkında bilgiler edindik. Sarıçam, karaçam ve kızılçamdan örnekler gördük. Kozalak yapılarını kıyaslama fırsatımız oldu. Yolculuk esnasında metamorfik kayaç örnekleri gördük. Domuz ayak izine rastladık. İnce sık ağaçların neden bazılarının kesildiğini öğrendik. Yürüyüş esnasında ağaç mantarı gördük. Hayvan dışkılarına rastladık, tilki ve sansar dışkısı gördük. Bu dışkılarından bile beslenme yapıları hakkında nasıl bilgi edinebileceğimizi anladık.

Etnobotanik hakkında bilgi edindik. Alıç gördük, fotoğrafını çekmeden ayrılmadık. Yol esnasında bol bol böğürtlen yedik. Mantar örneği gördük, bol bol meyve ağacına rastladık. Göle yaklaştığımızda Gri balıkçıl kuşunu ağaçta fark eden Tuğba Hocamızla birlikte dürbünle kuşu gözlemedik ve ardından kitaptan ayrıntılı resmine baktık. Yine kuşun uzaklaşırken uçmasına dürbünle şahit olduk.

Göle ulaştığımızda epey yorulmuştuk. Kilometreler süren yürüyüşümüz çok bilimsel ve de eğlenceli geçmişti. Daha önce doğaya bu denli bakmamış, doğanın bize ne söylemek istediğini anlamamıştık. Bu gezimizle Bursa-Sakarya-Bilecik il sınırlarına ayak basmış olduk. Evet, yorulduk belki ama edindiğimiz bilgilerle yine çok mutluyduk. Heybemize dolu bir gün daha kattıkları için tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz...

## 6.Gün-02.09.2015 Çarşamba

Sabah kahvaltımızı takiben saat 10.00 civarı araçlarımızla Şeyh Edebalı Türbesini ziyaret için yola çıktık, yeni günde, yeni yerler ve yeni konular öğrenmek hevesiyle... Şeyh Edebalı Türbesi ve çevresinde rehberimiz eşliğinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Bilecik, Osmanlı'nın Bilecik'e kattığı değerler hakkında bilgiler aldık. Maneviyatımızın zirve yaptığı türbe ziyaretimizde duamızı etmeyi de unutmadık. Daha sonra türbe çevresinde



# OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi  
<http://www.osmanelidae.net>

bulunan çay bahçesinde küçük bir çay molası verdik. Bu molanın ardından Sakarya Nehri Havzasındaki en sıcak günlerin yaşanması sebebiyle eriyen bizler nehrin kenarında suyun değerini ölçerek içilebilirliğini değerlendirdik. Değerlendirmeden sonra İdris Hocamızın eşliğinde yenilebilir bitkiler hakkında bilgiler aldık.

Daha sonra köy röportajı etkinliği için Soğucakpınar köyüne geçtik. Etkinliğe başlamadan önce küçük bir yemek molası verdik. Molanın ardından köy halkından Yaşar Amca ile röportajımızı gerçekleştirdik. Köy içerisinde yaptığımız ufak gezintide, şehirlerde unuttuğumuz o sıcak, saf ilgiyi köy halkından görünce tarifsiz duygularla mutluluktan havalara uçtuk. Bu kısa gezintiden sonra araçlarımıza binerek arıcılık ile ilgili etkinliğimiz için köyden ayrıldık.

Hafif korku, aşırı meraklı, kısaca karmakarışık duygularla arabadan inerek arıcıların giydiği kıyafetlere büründük. Arı yetiştiriciliği hakkında geniş bir bilgi aldık. Gittiğimiz bölgede üretilen balın tadına baktık. Sıcakta içinde buharlaşmak durumuna geldiğimiz tulumlarımızdan ayrılmak tarifsiz mutluluk verici bir durumdu. Bu faaliyetin ardından, künefe ve çay bahçesi etkinliği için tekrar arabalarımıza binip oradan ayrıldık. Künefe için gittiğimiz yerde başka tatlılar ve dondurmalar yesek de biz her zamanki gibi mutluyduk. Daha sonra geçtiğimiz çay bahçesinde hikâye birleştirmeli drama etkinliğini gerçekleştirerek tekrar öğretime geri döndük.

## 7.Gün-03.09.2015 Perşembe

Sabah 08.30'da uyandık ve kahvaltımızı gideceğimiz kanyonu merak ederek yaptık. Saat 09.30'da araçlar hareket etti. Yolda Harmankaya Tabiat Parkı tabelasında 60 km yazdığını görünce epeyce şaşırık, çok uzak gibiydi. Saat 11.00 civarı Gölpazarı ilçesine geldik. 20 dk ihtiyaç molası verildi. Nezih bir çay bahçesinde çay içtik. Daha sonra yola çıktık. Harmankaya kanyonuna ulaştık.

Orada, Haluk Hocamız kanyona girdikten sonra bize bölgenin yapısını anlattı. Bu arada kanyona girerken zorlandık, herkes birbirini ıslattı. Bölgenin üzerinde Vezirhan ve Gülümbe kireç taşları vardı. Edindiğimiz bilgilere göre, fay yüzeyi değilmiş, fay yüzeylerinde köşeli çakıl taşı olması gerekiyormuş. Kanyon çatlak ile oluşmuş. Fay çatlağı olması için 11 km derinlik olması gerekiyormuş. Kanyonu akarsu aşındırarak açmış... Daha sonra kanyonun oradaki çardağın altında yön bulma etkinliği yapıldı. Nasıl yön bulunabileceği anlatıldı. Bu etkinlikten sonra yola çıkıldı.

Bilecik öğretmenevine vardikten sonra restorana gidilip yemekler yenildi. Sertifika töreninin ardından, Yeşil Oba grubu, önceki akşam düzenlenen drama etkinliğinde birinci olduğu için gösterisini Belediye Başkanına sundu ve gece sonlandı.